

Scouting Marco Polo Delft



MPNAH 2022

De Marco Polo Nightly Adventure Hike is een al lang bestaande, jaarlijkse traditie voor explorers, stam(+) en kaderleden, maar voor mij als nieuweling binnen onze scoutinggroep was dit de allereerste keer.

In de weken en dagen voor de MPNAH, begon de voorpret al. Na aanmelding met 1, 2 of 3 personen, kregen we te horen dat er zes groepjes mee deden, met per groepje ongeveer vijf leden. Ook werd ons verteld bij wie we precies in het groepje zaten. Vervolgens werden logo's, slogans en groepsfoto's in het thema postbezorgers gemaakt en met elkaar gedeeld.



Met ons groepje hadden we de middag voor de MPNAH bij één van ons thuis afgesproken om Italiaans te eten. We waren net uitgegeten toen de eerste opdracht binnen kwam. Een woordpuzzel, die we gelijk op probeerden te lossen, maar waar we niet uit leken te komen. Tot ons de titel opviel... MPNAH 2020... zou dat toeval zijn? Het filmpje van de MPNAH 2020 werd erbij gehaald en al vrij snel wisten we waar we naartoe moesten. AHOY!

Daar werd ons gevraagd om even te wachten op en vervolgens een stukje mee te lopen met iemand van de organisatie, die verkleed was als themafiguur. Hij vroeg ons om hen vanavond te helpen terug te vinden wat ze verloren waren. Natuurlijk wilden we dat, waardoor we besloten om, na het oplossen van een tweede puzzel, naar Rijswijk in Gelderland te vertrekken. Dat was best een eind rijden, maar dankzij de gezelligheid, de meestal fijne muziek en mijn benoeming tot eigenaar van de groep, voelde het alsof we er zo waren.



In Rijswijk aangekomen mochten we een molen van binnen bezoeken, iets wat erg leuk en bijzonder was! Binnen in de molen stonden Gandalf (een oude bekende van de MPNAH), een tweede themafiguur en de volgende puzzel ons al op te wachten. Via deze legpuzzel werd ons verteld dat het tijd was om naar Nijmegen te gaan. Dat was nog even een stukje rijden, maar vanaf daar mochten we, nadat we onze spullen in de auto van de organisatie hadden geplaatst, dan toch echt beginnen met lopen.

Met de hulp van een Tutorial(oefen)route, Verhaaltjesroute en Bolletje-pijltje routetechniek, vonden we de weg langs wegen en paden, waarna we werden opgewacht en meegenomen naar de eerste post. Ik vond het heel fijn dat we daar even tot rust konden komen, zodat we daarna met vernieuwde energie weer verder konden.

Met behulp van een Lp-route (stripkaart), oleaat en metro-route routetechniek gingen we door bossen en over wegen, verder naar de tweede post. Sommige stukken gingen wat makkelijker en anderen waren wat uitdagender. Maar zelfs toen ik bijna op wilde geven, zorgden de gezelligheid en motivatie vanuit de rest van de groep ervoor dat ik door wist te zetten.

Bij de volgende post aangekomen, werden we door het volgende themafiguur verwelkomd met Limburgse vlaai, want ja wel, we waren de grens tussen Gelderland en Limburg overgelopen! Daarnaast kregen we warme chocolademelk met slagroom en lekkere sapjes. Dat was nou net wat ik nodig had!

Nog een klein half uurtje, met behulp van een vlaaienroute en vlekkenkaart routetechniek, lopen verder, kwamen we aan bij het kampgebouw! Daar werden we vol gezelligheid verwelkomd en werden er burgers en eitjes voor ons klaargemaakt. Iets wat heel fijn en lekker was!

De rest van de avond zijn we met een grote groep op het kamp gebouw geweest. Voor mij was dit een uitstekend moment om allemaal leuke mensen binnen onze scoutinggroep, waarvan ik een deel nog helemaal niet zo goed kende, nog beter te leren kennen. Erg gezellig!

Na een korte nacht slapen was het tijd om te horen wie er gewonnen had, want naast dat de MPNAH heel gezellig is, is het ook een wedstrijd waarin het gaat om wie het snelste is. Uber iets, gefeliciteerd! Ik wil iedereen die aanwezig was bij en mee heeft geholpen met de MPNAH hierbij nogmaals enorm bedanken voor de goede organisatie, duidelijke routes, gezelligheid en motivatie om de gehele MPNAH uit te lopen. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en kijk nu al uit naar volgend jaar! Wil jij volgend jaar ook mee? Houd dan je mailbox goed in de gaten en zorg dat je aanwezig bent tijdens de evenementen!

Jessica - explorerleiding



Scouts deden mee aan RSW!

Na 2 jaar wachten konden we eindelijk weer eens meedoen met de Regionale Scouting Wedstrijd (RSW)! Deze keer zaten we op een bekend terrein want vorig jaar hadden we daar ons zomerkamp: Staelduinse Bos. We begonnen al op vrijdagavond en na het opzetten van het kampement kregen we een kleine show van een vlogger die ons wel eens wat challenges wilde geven. De heerlijk zonnige zaterdag gingen de scouts op hike, een kleintje van zo'n 14 kilometer maar uitdagend genoeg! In de avond werden we getraakteerd op een uitgebreide barbecue waar de scouts heerlijke bijgerechten voor hadden gemaakt.



Toen begon het feest pas echt want voor de verjaardag van het DoeTeam, hadden ze uitgebreide entertainment geregeld: van een popcornkraam tot een klimwand en een selftie-tent tot sumoworstelen. We sloten zondag af met een laatste challenge: pionier een brug zonder touwen. Dat lukte helemaal prima en toen was het weer tijd om naar huis te gaan. We danken het DoeTeam voor de goede zorgen en we zien ze graag volgend jaar weer!

Frank - scoutsleiding

Pepermuntactie 2022 is gestart!

Wie van jullie kan het zich nog herinneren? Vorig jaar is Ayla onze beverleiding wakker geworden in het clubhuis terwijl het water op haar slaapzak lekte. Het dak van het clubhuis bleek zo lek als een mandje... Het was duidelijk dat we snel actie moesten ondernemen. Bob de aannemer kwam langs maar de reparatie bleek enorm duur. Door het verkopen van pepermint hebben we vorig jaar 2400 euro verdient. Een hele goede zet, maar nog niet genoeg om alle reparaties te betalen. Dus we gaan door!

Op dit moment is verkoop al weer geëindigd en de pepermint besteld. We gaan deze snel voor jullie stickers en uitdelen, zodat jullie ze aan jullie klanten kunnen geven. Tijdens de groepsBBQ op 2 juli zullen we de pepermint uitdelen en de TOPSELLER bekend maken! Vorig jaar was dit Cato Lutz van de Explorers met 72(!) doosjes! Zijn jullie ook benieuwd wie de topseller van jouw speltak gaat worden? Dan zie ik jullie op de groepsBBQ!

Groetjes, de pepermintcommissie (met ALTIJD een frisse adem)

Estaweekend

Aan het einde van de Meivakantie hebben de esta's weer weekend gehad! Nadat we geopend hebben en warm zijn gespeeld kwam er een man in een net pak in onze afvalbakken zoeken. Dat is natuurlijk gek, want normaal zie je net-geklede mensen niet in andermans spullen zoeken! We vroegen wie hij was en wat hij hier deed, waarop hij antwoordde dat hij Leo van Leeuwen heet, en dat hij de directeur is van een museum: "Onlangs is er een nieuw Vermeer gevonden die niet hetzelfde is als wat hij standaard schilderde. Helaas is dat schilderij tijdens de schoonmaak bij het vuil gezet en sindsdien hebben we het niet meer gezien!". Wij zouden natuurlijk niet de Esta's zijn als we hem niet gingen helpen!



Om ons te laten inspireren zijn we naar het Vermeer Centrum gefietst om daar te zien wat voor schilderijen Vermeer zoal maakte, en daar viel ons één ding op: hij maakte vooral portretten van mensen! Ook leerde we hoe hij zijn schilderijen maakte; hoe hij gebruik maakte van perspectief en wat voor verf en gereedschap hij gebruikte. Ook heeft de directeur van het Vermeer Centrum, Herman, ons een hoop verteld over het leven van Vermeer!

Eenmaal terug aangekomen zijn we zelf aan de slag gegaan! Allemaal hebben we verschillende dingen geschilderd en/ of gemaakt! Van het namen van Vermeers tot aan onze eigen stillevenen maken hebben we allemaal onze eigen kunst gemaakt! Leiding Michael heeft zelfs abstracte kunst weten te schilderen (ookal leek het gewoon op een rood vel papier)

De volgende ochtend zijn we op pad gegaan op zoek naar Appie Smink, de lokale lorreboer! Gelukkig hebben we hem al snel kunnen vinden met de tip die we de dag ervoor hebben gekregen, en hij had ook nog eens het schilderij! Het schilderij wilde hij eerst niet aan ons verkopen, maar nadat we hem geholpen hebben om afgedankte spullen te vinden en naar hem toe te brengen, heeft hij voorzichtig het schilderij aan de Esta's gegeven zodat het weer terugkan in het museum!

Al met al was het een geslaagd weekend en hebben we bewezen dat we goede kunstenaars zijn!
Michael - estaleiding